

Tale ved Peder Aggers reception v. Jesper Hostrup

Jeg vil gerne på Miljøbevægelsen NOAHs vegne sige 100.000 tak for den flotte gave, som jo var tiltænkt dig selv, men som vi er rigtig glade for kan være med til at styrke NOAHs arbejde. Vi lover at bruge dem fornuftigt.

Som alle her ved var du med til at starte NOAH tilbage i 1969. Det var længe før jeg selv kom med, og det var nok et andet NOAH for godt 40 år siden. Men nogle ting er stadig de samme – vi er stadig en basisdemokratisk organisation, og vi sætter en ære i at have orden i fagligheden. Det er noget af arven fra din tid. Det var godt udtænkt.

Nogle forskere slår syv kors for sig, når der bliver spurgt ind til deres holdninger og ikke bare deres viden – men det kan man ikke beskylde dig for. ”Oplyst subjektivism”, kalder du det – jeg forstår det sådan, at det handler om at fremlægge sine fakta og sætte dem ind i en værdimæssig sammenhæng. Og det er en rød tråd gennem dine aktiviteter i Naturfredningsrådet, Naturrådet og senest Etisk Råd, at du har været med fordi du har en holdning og gerne vil være med til at gøre en forskel.

Igennem en del år er der kommet mange nye aktivister til NOAH direkte fra Tek-Sam her på RUC. Engang midt i 1980’erne tror jeg der kom det meste af en årgang. Jeg tror nok de alle havde fulgt dine forelæsninger, og de var med til at præge NOAH – for det er jo stadig en af styrkerne ved NOAH: man kan få indflydelse fra dag 1, hvis man vil.

Jeg er ikke i tvivl om, at du kan få tiden til at gå som pensionist. Dit CV siger, at du i årene 1966 til 72 var videnskabelig assistent på Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser. Jeg ved ikke, om du har set noget til fisk siden, men vi i NOAH tænkte, at hvor andre pensionister får golfudstyr, skulle du have en fiskestang, så du både kan nyde naturen og fange lidt til aftensmaden. Og vi regner med, at du fortsat gerne vil dele fiskene med skarven.

Hjertelig tillykke med fødselsdagen – rigtig god vind fremover, og endnu engang tak for den flotte gave til NOAH.